

Op 2 december 2014 ging oud-schaapherder

Cornelis Mouw

~ Cos ~

in de hope des eeuwigen levens, de weg der ganse aarde.

Mijn geliefde man en mijn geliefde vader bereikte de leeftijd van 71 jaar.

Christien Mouw
Evert Mouw

Er is gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen op D.V. vrijdag 5 december van 19.00 tot 20.00 uur in 't Kerkerf, achter de Herv. Kerk, Nuns peterweg 5 te Elspeet.

De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. zaterdag 6 december om 13.00 uur in de Herv. Kerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Uddelerweg 72 te Elspeet.

Vanaf 12.30 uur is er ook nog gelegenheid om afscheid te nemen in 't Kerkerf. Iedereen is welkom.

*Geen bloemen in de kerk.
De wens van Cos was dames in rok of jurk.*

(Volgende pagina: brief van Evert)

Beste familieleden, vrienden, kennissen, collega's, of wie je ook bent;

Mijn vader Cos overleed afgelopen dinsdag. Het zijn hectische dagen waarin ik veel moet regelen, terwijl ik 's nachts slecht slaap omdat het toch spookt in mijn hoofd. Het is niet niets om je vader te zien overlijden na twee weken met veel spanning en een ziektebeeld dat steeds wisselende hoop gaf.

Ik ben de mensen van de Intensive Care van Gelre ziekenhuis Apeldoorn bijzonder dankbaar voor wat ze betekend hebben. Ook heb ik veel hulp gekregen van familie, en in praktische zin ook van de begrafenisondernemer Wieberdink en van dominee van Kooten bij wie mijn vader kerkte. Verder ben ik dankbaar voor het begrip en het medeleven dat ik ontving van vrienden, kennissen en collega's. Het is hartverwarmend om in zware tijden, geconfronteerd met de zwakte en de tijdelijkheid van ons mens-zijn, toch zoveel menselijkheid te ontdekken.

De familie en zeer nabije mensen zijn gebeld, de rouwkaarten zijn verstuurd, en de advertentie in het RD is geplaatst. Eerst nu is dit dus ook een gepast moment om mijn bredere netwerk op de hoogte te stellen. De rouwbrieven zijn enkel verstuurd naar familie en naar mensen die mijn vader ook echt gekend hebben en ik verwacht dat ze vandaag zullen arriveren.

De begrafenis is zaterdag. Praktische informatie staat op de rouwkaart die ik heb bijgesloten. Het wordt een enigszins traditionele Veluwe begrafenis. Mijn vader was een eenvoudige ruwe schaapherder uit een oud Veluws geslacht. Hij was in die hoedanigheid ook een bekend figuur in het dorp en in de omgeving. Iedereen was altijd welkom bij de kudde en dat is dus ook zo op de begrafenis.

Eenvoud was voor hem meer dan een uiterlijke zaak; het was een leefwijze. We hebben hem daarom in een eenvoudig hemd laten opbaren, dezelfde als waarin hij de laatste twee weken in de IC moest doorbrengen. Hij is opgebaard zoals hij ons verliet. Ondanks de benauwdheid en de spanning mochten die twee weken voor mijn vader erg waardevol zijn, zowel in geestelijke zin als in de warmte die hij van de artsen en verpleging mocht ontvangen. Door hem in een ziekenhuishemd ter aarde te bestellen tonen we daarmee ook onze waardering daarvoor; dat was voor ons dus een tweede reden voor deze misschien wat minder gebruikelijke kledingkeuze voor de overledene.

Veel cirkels kwamen rond. De grote wandafbeelding van een herder met schapen, net naast waar mijn vader op de IC geplaatst was. Net na het overlijden, toen we een uurtje moesten wachten en ons aanbevolen werd even kort naar buiten te gaan, kwamen we met de auto toevallig in Loenen waar mijn vader tijdens een schaapscheerdersfeest mijn moeder om verkering vroeg. Bezoeken aan het ziektebed van zoveel vrienden en familie. De laatste woorden konden uitgesproken worden. Een vredige dood in het bijzijn van zijn vrouw en mijn moeder Christien en van zijn zoon, mijzelf.

Het is goed zo.

Met warme groet,
ook namens de familie,

Evert Mouw

(Volgende pagina: foto van Cos met schapen)



*Op de dag voordat Cos in het ziekenhuis werd opgenomen
hielp hij nog met het laten oversteken van de schapen.*